

DE WAPPER



KONINKLIJKE EN VADERLANDSLIEVENDE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN VZW

Zetel: Militair Kwartier West, 2930 Brasschaat

Web – site: <http://www.kvvo0-antwerpen.be/>

E-mail: info@kvvo0-antwerpen.be

Rek Nr : IBAN: BE47 9799 9716 7580 BIC: ARSPBE22

KVVOO Eeuwfeestlaan 96, 2500 Lier

Tf Schatbewaarder: 03 4801986

Tf KVVOO Uitstappen (open 2 uur vóór vertrek): +32 484542037

Jaargang 16 Nr 4

Augustus-September 2015

Agenda

Schrijf tijdig in! Betalingen die na de Laatste Betalings Datum (LBD) toekomen worden niet in aanmerking genomen. Voor gewone activiteiten geldt de betaling aan de schatbewaarder als inschrijving. Voor gratis activiteiten inschrijven via info@kvoo-antwerpen.be of bij de secretaris (Jan Vingerhoets). Tf 03 4806101.

When?	Activiteit	Prijs	LBD
Vrij 7 Aug	Dagfietstocht. Details vorige De Wapper. Org.: Walter Celis. Tf.: 03 4570419.	35	24 jul
Din 18 Aug	Fiets- en Wandeltocht. Details vorige De Wapper. Org.: John Schellemans. Walter Celis. Tf.: 03 2889558.	32	4 aug
10-17 Sep	Cruise op de Guadalquivir Org.: Mil Leys. Tf.: 03 2954060.		
Din 6 Okt	Maaltijd in het Hof van Reyen Org.: Jan Vingerhoets Tf.: 03 4806101.	25	24 sep
Don 15 Okt	Uitstap naar Eindhoven. Details Blz. 4. Org.: Jos Janssens. Tf.: 03 6514696.	55	24 sep
En verder	17 nov: Korpsmaaltijd. 1 dec: Maaltijd in het Hof van Reyen.		

In dit

Nummer...



Agenda	2
Het woordje van de voorzitter	3
Toekomstige activiteiten	4
Uitstap naar Eindhoven	4
Mededelingen	6
Necrologie	6
Computerhoekje	6
Windows 10 is op komst	6
Van onze lezers	8
Martin Baker	8
Golfsport - Een boeiende belevenis	8
Toeristisch-Recreatieve informatie	9

Het woordje van de voorzitter

Beste vrienden,

Al enkele malen heb ik gezegd en geschreven dat onze vereniging een voorbeeld is voor andere verenigingen. Dit is mij nog maar eens opgevallen tijdens een begrafenisplechtigheid. Als vrienden zijn wij er voor elkaar in goede en kwade dagen. Ook als het minder goed gaat kunnen leden rekenen op de steun van anderen. Het aantal aanwezige leden op een begrafenis van een overleden lid spreekt boekdelen. Ik dank dan ook uitermate alle leden die zich verenigen in de kerk om een laatste groet te brengen aan een overleden vriend en collega. Dergelijke houding siert ons, dergelijke houding getuigt van een nauwe verbondenheid tussen de leden onderling. Het is voor de familie steeds een hart onder de riem om te zien hoeveel leden meeleven met hun verdriet. Doe zo voort.

Het terrorisme in de wereld kent geen grenzen. Wat enkele weken geleden in Tunesië is gebeurd, is moeilijk onder woorden te brengen. Het blindelings neerschieten van onschuldige mensen op vakantie zonder enige vorm van schuldgevoel, spijt of medeleven, is onbegrijpelijk en volkomen zinloos. In deze wereld van roekeloos geweld leven wij, vier leden van een andere vaderlandslievende vereniging hebben dit onheil meegemaakt. Zij zijn als bij wonder aan de dood ontsnapt, maar leven nu met een trauma dat zij zullen moeten verwerken met de steun van ons allen. Ook dat is vriendschap van de bovenste plank door deze mensen te helpen waar mogelijk.

Beste vrienden, ons staat een rijk gevuld programma te wachten de komende dagen en weken. Zoals reeds aangekondigd in de vorige De Wapper gaan wij op bezoek bij onze Nederlandse collega's op 29 juli e.k. Een mooie delegatie van 63 leden zal er ongetwijfeld voor zorgen dat onze Nederlandse vrienden zullen opkijken van deze hoge opkomst. Wij laten ons door hen verwennen tijdens een boottocht van 's Hertogenbosch naar Heusden en terug.

Kort nadien hebben wij de fiets- en wandeltocht in de streek van Lint georganiseerd door Walter Celis en John Schellemans. Ook dit belooft interessant te worden gezien een lekkere maaltijd ons te wachten staat na de inspanning. Zoals altijd zullen eens te meer de afwezigen ongelijk hebben. Maar het is nog niet te laat om in te schrijven.

Aan de 38 leden die in september op reis gaan voor de cruise Guadalquivir wensen wij veel succes, prachtig weer, een behouden terugkeer en vooral veel plezier.

Aan allen die bruin gebakken reeds zijn teruggekeerd van een welverdiende vakantie, hartelijk welkom. Aan zij die nog moeten vertrekken, wees voorzichtig, blijf gezond en geniet van het zalig nietsdoen, de rust en het mooie weer.

Leve de KVVVO

Eddy De Bock

Toekomstige Activiteiten

Uitstap naar Eindhoven op 15 oktober 2015

Ditmaal bezoeken we Eindhoven, de thuishaven van het lampenfabriekje dat nu gekend is als de grote multinational Philips en van de autobouwer DAF.

De firma Lauwers verzorgt de busreis die om 8u30 begint aan het gekende opstap-punt in de Vogelzanglaan (kruispunt met de Desguinlei). Rond 10u worden we in het Daffetaria verwacht voor een koffie met koek. Hierna start de rondleiding in het DAF-Museum onder leiding van een gids.

Het DAF-Museum



In 1928 stelde bierbrouwer A.H. Huenges, eigenaar van brouwerij de Valk, de gebroeders Hub en Wim van Doorne een werkplaats ter beschikking naast zijn brouwerij aan de Tongelreestraat 27 in Eindhoven.

De "C.V. Hub van Doorne, machine en reparatie inrichting" maakte aanvankelijk eenvoudig constructiewerk. De werkplaats was in feite een grote smidse. Deze smidse, die geheel gerestaureerd is, is alleen al een bezoek aan het DAF-Museum waard, omdat het boeiend is te zien welke gereedschappen men toen gebruikte naast het smidsvuur.

In 1932 werd de firmanaam gewijzigd in "Van Doorne's Aanhangwagen Fabriek", kortweg DAF. De productie van aanhangwagens en opleggers verliep voorspoedig o.a. vanwege de legendarische vedergewicht-oplegger met automatische koppeling.

Lunch

Na de rondleiding in het DAF-Museum vertrekken we rond 12 u richting Philips-Museum. Daar nemen we de lunch tot 14u. Hierna start het bezoek aan het Philips-museum met behulp van deskundige gidsen.

De maaltijd die we nemen is de volgende:

Lunch Trendy

Luxe verrassende lunch, bestaande uit een rijk assortiment aan broodsoorten. Bijvoorbeeld rijk belegde mini pita broodjes, mini sesam en/of witte bolletjes en fingerfood maanbroodjes belegd met een assortiment luxe kaas- en vleeswaren.

Geserveerd met melk, karnemelk, koffie, thee en jus d'orange.

Zoals steeds, andere dranken niet inbegrepen.

Het PHILIPS-Museum

Het Fabriekje in het centrum van Eindhoven, de plaats waar Philips in 1891 begon, is na een grondige renovatie veranderd in het prachtige Philips-Museum. Voor het gebouw is een imposante glazen galerij gebouwd. Met de renovatie en de zo kenmerkende glazen façade is het fabriekje als het ware in een vitrine gezet. Het oorspronkelijke pand, een rijksmonument, is intact gebleven. Het gebouw waar het Philips-Museum in gevestigd is, heeft een rijke historie.



Winkelcentrum Eindhoven 'Heuvel Galerie'



Na het bezoek aan het museum vertrekken we om 15u30 naar het winkelcentrum van Eindhoven. Dit bezoek laat toe om naast het bezoeken van vele winkels ook eens rust te nemen in een van de 'food and drink' gelegenheden. Dit sluit ons bezoek aan Eindhoven af en rond 17u30 vertrekken we huiswaarts.

De prijs werd berekend op een deelname van 40 personen en bedraagt 55 euro per persoon. Er kunnen maximaal 48 personen de trip maken.

Timing:

- 08.30 u: Vertrek Vogelzanglaan.
- 10.00 u: Aankomst DAF-Museum. Koffie, gegidst bezoek.
- 12.00 u: Vertrek naar het Philips-Museum. Lunch.
- 14.00 u: Gegidst bezoek.
- 15.30 u: Vertrek naar winkelcentrum 'Heuvel Galerie'.
- 17.30 u: Vertrek naar Antwerpen.
- 18.45 u: Aankomst Vogelzanglaan.

LBD: 24 september.

Prijs: 55 euro.

Jos en Frans

Mededelingen

Necrologie

Op 27 juni stierf in Duffel ons trouw lid kolonel b.d. Albert (“Bert”) Braem. Hij is gesproken uit de 10^o sessie EPSLI (1964) en werd aangeduid voor de transmissietroepen. Hij diende in verschillende eenheden, zowel in de BSD als in België (uiteraard ook in de TTr-school van Peutie).

Bert nam aan zeer vele activiteiten van onze kring deel, tijdens dewelke hij zorgde voor de fotoreportages. Zijn hobby (of misschien moeten we wel passie zeggen) was immers de fotografie - naast een zwak voor klassieke en wereldmuziek.

Bert was een aangenaam man: zijn humor en zijn woordspelingen waren gekende ingrediënten tijdens de gesprekken met hem.

Het is dan ook geen wonder dat op 3 juli, tijdens de uitvaartplechtigheid in de Basiliek van OLV van Lourdes te Edegem, een uitgebreide delegatie van KVVOO aanwezig was om afscheid te nemen.

KVVOO biedt aan echtgenote Maria, aan zijn kinderen en aan de familie nogmaals zijn oprecht deelneming aan.

Wij vernemen verder het overlijden van:

18/04/2015: Col b.d. Jules Bastogne (°1920)

27/04/2015: Cdt b.d. Christian Van Boeckxsel (°1941)

25/06/2015: Cdt VI b.d. Denis Loriers (°1932)

Computerhoekje

Windows 10 is op komst!

Het is bijna zo ver: op 29 juli worden de nieuwe versies van Windows Home en Professional in België gelanceerd. Het meest opvallende nieuws hieromtrent was dat deze versie gratis zou zijn, maar enkel voor diegenen die werken met Windows 7 SP1 of 8.1! Begin juni hebben deze ten andere reeds een melding hiervan gekregen via het icoontje dat plots in de taakbalk onderaan het scherm is verschenen en waarmee ze een upgrade naar Windows 10 kunnen reserveren. 

Als de reservatie niet lukt is de mogelijke oorzaak dat de instellingen voor updates niet op “automatisch” staan! In tegenstelling tot wat eerder werd beweerd zullen illegale versies van het besturingssysteem *niet* kunnen genieten van deze gratis upgrade. Wat zijn de grote veranderingen in dit nieuwe systeem?

Uiteraard is de terugkeer van het *startmenu* de meest opvallende aanpassing: de bediening vertoont daardoor meer gelijkenissen met Windows 7 dan met Windows 8. Er komt een nieuwe internetbrowser (“*Spartan*”). Hierbij zal de zoekmachine *Bing* gepromoot worden (en niet *Google*). *Internet Explorer* zal blijven bestaan om (vooral) bedrijven ter wille te zijn die gebruik maken van de technieken van deze “oude” browser.

Net zoals bij smartphones en tablets spreekt men nu ook voor de PC van “Apps” (toepassingen) in plaats van programma’s. Elke App zal ten andere universeel zijn en dus toepasbaar op alle apparaten (PC, tablet, smart Phone). Windows wordt geleverd met ingebouwde Apps voor foto's, muziek, films en e-mail (Skype wordt opgenomen in Outlook). In de Windows Store vind je er nog honderden andere – het is te verwachten dat voor een (groot) deel ervan zal moeten betaald worden...

De nieuwe *Verkenner* laat toe sneller en efficiënter te zoeken en te klasseren. Als je een Microsoft-account hebt kun je bestanden met de App “OneDrive” in de “cloud” plaatsen (op internet) zodat ze overal en met elk apparaat bereikbaar zijn.

Via de App “Kaarten” kan je kaarten downloaden en routes berekenen en afdrukken (te vergelijken met *Google Earth*).

Alle instellingen zijn samengebracht in “PC-settings” die kunnen opgeroepen worden via het startmenu.



Er wordt ook een spraakassistent voorzien (*Cortana*), maar voorlopig(?) kent die nog geen Nederlands ...

Heb je vragen over het nieuwe systeem? Kijk dan op <http://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-10-faq>.

Windows 10 zou ook het laatste besturingssysteem van Microsoft zijn in de zin dat, naast de regelmatige veiligheidsupdates, op vaste tijdstippen (bv jaarlijks) een upgrade van het systeem zou aangeboden worden.

Voorlopig reageert de vakpers enthousiast op Windows 10. Het loont dus de moeite om gebruik te maken van het gratis aanbod. Maar moest je later toch willen terugkeren naar het vertrouwde Windows 7 of 8: het zal niet simpel zijn...! Neem dus vooraf een goeie “backup”!

[Wie zich verder wil verdiepen in het nieuwe besturingssysteem: op Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Windows_10) vind je een uitgebreid artikel].

John

VAN ONZE LEZERS

Martin Baker

Door omstandigheden was het verhaal van ons lid Tone over zijn bail out in de vorige De Wapper onvolledig. In een laatste deel werden nog de gevolgen van het ganse gebeuren behandeld. Mijn plan was om deze vergissing hier recht te zetten maar ... ik had het artikel reeds gewist van mijn computer en Tone zelf was even niet in het land toen dit blad gemaakt werd en kon het mij dus niet tijdig terug laten geworden. Geen nood echter, jullie krijgen het slot van het verhaal te lezen in de volgende De Wapper.

Golfsport - Een boeiende belevenis

Mijn dagelijkse portie kruiswoordraadsels leerden me dat er op 3. Horizontaal: "TEE" moest ingevuld worden wanneer men het had over "Afslagplaats bij het golfspel". Ik leerde ook wat men "de green" noemde en wat men bedoelde met "een hole". Verder had ik het echter nooit gebracht.

Tot ik op uitnodiging van een geacht KVVOO - medelid die in de hiërarchie van de golfsport vrij hoog scoort, een gezamenlijk bezoek bracht aan de **TERNESSE Golf & Country club**. Daar kreeg ik van Jan Leysens een golfsportinitiatie om "U" tegen te zeggen. Ik had er te doen met iemand die kan overtuigen. Het is een aanrader om zijn volgende invitatie te lezen.

*

Een echte sport voor de ene, puur plezier voor de andere. Golf enthousiasmeert meer dan 100 miljoen spelers en speelsters op deze planeet. Het terug opnemen van deze sport in de kalender van de Olympische Spelen van 2016 in Rio zal de interesse alleen maar doen toenemen.

Het is dus niet verkeerd om zich wat meer over golf te informeren. Dat zijn we dan ook van plan in de komende herfst en we doen het in twee stappen.

Eerst een korte theoretische uitleg bij een maaltijd in het Hof van Reyen waar ik het dan zou hebben over:

Wat is golf?

Waar komt het op aan ?

Hoe speel je golf?

Op een andere dag beoefenen we op de terreinen van de Ternesse Golf & Country Club, Uilenbaan 15, Wommelgem (in de nabije omgeving van het rond punt) een deel van de praktijk:

Het slaan van verre ballen,

Oefenen van korte slagen,

Putting.



Ternesse Golfclub

Dat alles duurt ongeveer twee uur en zal op een voor- of namiddag gebeuren. We denken aan een deelnemingsprijs van 30 € pp voor de vergoeding van de lesgevers en het huren van het materiaal.

Laat u dus maar eens verleiden om van de kunst van de golfswing te genieten en te begrijpen waarom er in België al 60.000 enthousiaste golfsters en golfers zijn.



*

Jan Leysens zou graag te weten komen hoeveel potentiële kandidaten er aan een golfinitiatie zouden willen deelnemen. Ter ondersteuning van zijn initiatief kan men hem een mailtje sturen op zijn mailadres

jan.leysens@telenet.be

Via de gebruikelijke infokanalen "De Wapper" en KVVOO-website zal er later kunnen ingeschreven worden nadat verdere gegevens zoals datum, juiste prijs en LBD bekend gemaakt worden.

Toeristisch-recreatieve Informatie

HET ANTWERPS STRAATNAMENBOEK



We zijn al een tijdje aangeland op de grens tussen Antwerpen en Borgerhout. Toen het boek geschreven werd stonden we nog ver van een fusie met de omliggende gemeenten, en dus werden enkel de straten van het toenmalige Antwerpen behandeld.

PROVINCIESTRAAT

Bij K.B van 2 Okt. 1845 werd een provinciale steenweg ontworpen tusschen Berchem en Borgerhout. Het gedeelte van deze nieuwen weg over Haringrode, Terlist en langs de Vuilbeek, namelijk van de Warande tot de Ploegstraat, werd op 29 Mei 1846, het provinciaal bestuur ter eere, Provinciestraat geheeten. Zuidwaarts werd het later Lamorinièrestraat en Noordwaarts werd een gedeelte van de Ploegstraat ook Provinciestraat.

Provincia bij de Romeinen, duidde een veroverd land aan dat eene nieuwe administratieve eenheid vormde. Het woord kwam bij ons in gebruik met het humanisme. De Franschen vonden het *ancien régime* en vervingen het door *département*. Na 1815 komt het terug in gebruik, herinnerend aan eigen vrij bestaan en provinciale Staten.

VAN GEERTSTRAAT

De Dodoens-, Van Geert- en Tuinbouwstraten werden geopend bij K.B. van 9 December 1884. Het Gemeentebestuur gaf hun benamingen in 1885, de tweede straat naar Karel Van Geert, welke zich te Antwerpen vestigde in 1819 als hovenier op een buitengoed te Wilrijck. Kort vóór 1830 kocht hij er een stuk grond tegen de Provinciestraat (toenmaals Ploegstraat). Hij stierf in 1863.

Zijn zoon, Karel Prosper Van Geert, volgde in 1846 zijn vader op en breidde de zaken merkkelijk uit; hij kocht vele gronden langsheen de zogenaamde Vuilbeek, bracht echter het grootste deel van zijn kwekerijen over naar Calmpthout, en trok door het beschikbaar deel van zijn groot eigendom de hoger genoemde drie straten. Hij werd aanzien als de meest ervaren bloemen- en plantenkweker in onze gewesten. Hij overleed te Antwerpen op 12 Dec. 1896.

DODOENSTRAAT

Zie ook Van Geertstraat.



In Mei 1885 gaf het College de benaming *Dodoens* aan de straat ter eere van Rembert Dodoens, geneesheer en beroemd kruidkundige, geboren op 29 Febr. 1517 te Mechelen. Hij studeerde aan de Hoogeschool van Leuven en op 10 Sept. 1535 verwierf hij daar den graad van licentiaat in de medicijnen. Vestigde zich als geneesheer te Mechelen, rond 1546, waar hij stadsdokter werd en belangrijke werken schreef. In Sept. 1574 werd hij naar Weenen geroepen als heelmeeester van Keizer Maximiliaan, vestigde zich een tijd daarna te Antwerpen en toog in 1582 als leeraar naar de Hoogeschool van Leiden, in welke stad hij overleed op 10 Maart 1585. Zijn vermaarde werken over genees- en plantenkunde zijn meestal in het Latijn, enkele in 't Nederlandsch geschreven; zijn "Kruydtboek" bleef nog tot op onze dagen gewaardeerd.

TUINBOUWSTRAAT, rue de l'Horticulture

Zie ook Van Geertstraat.

Op 15 Mei 1885 schrijft het Gemeentebestuur van Antwerpen aan dit van Borgerhout: “Wij hebben gedoopt *Van Geertstraat*, ter eere van de familie van dien naam, aan welke de Belgische tuinbouw groote verplichtingen heeft. *Dodoenstraat*, ter eere van den Kruidkundige te Mechelen geboren in 1517, wiens *Kruydtboek* nog op onze dagen wordt gewaardeerd. *Tuinbouwstraat* ten aandenken van de bestemming welke de nieuwe straatsgronden eenmaal hadden”.

KETSSTRAAT

Op de gronden bij de Vuilbeek achter Terlist. Geopend op de gronden van Wed. Le Corbisier, bij K.B. 21 Feb. 1870 en genaamd op 18 Mei 1870 naar “Jaak Kets”.

Jacob Kets (1785-1865) bracht het van liefhebberij in natuurkunde (wild- en vischvangst) tot een kunstvol opzetten van dieren en een kabinet van zoölogie. In 1843 werd hij bestuurder van de nieuwe maatschappij, later Koninklijke, van de Zoölogie. (Stichters: J. Vekemans, Loos, baron de Caters, griffier De Cuyper, scheepene Pieron, J.J. Rigouts en consul R.J. de Cenie). Kets schonk er zijn kabinet aan. Het was zijn initiatief dat, naar het voorbeeld van veel grooter steden, Antwerpen zoo vroeg een *Dierentuin* bezorgde.



MILISSTRAAT

Geopend door de HH. Mertens en Masquelier op hunne gronden, om de Provinciestraat met de Kroonstraat te verbinden, bij K.B. van 13 Sept. 1871.

Deze straat werd door de eigenaars eerst *Grensstraat* geheeten (*rue de la Limite*) omdat zij op de grens ligt van Antwerpen en Borgerhout. In 1887 bezat zij deze benaming nog.

BORGERHOUTSCHESTRAAT

In de laaglanden van de Vuylbeek tusschen Borgerhoutschen steenweg en Herentalche vaart. Bij Collegiaal besluit van 3 Maart 1867: “Worden genoemd als volgt ... *Borgerhoutsche straat, het zogezegd Achterstraatje in de Provinciestraat.*”

De straat loopt half op Antwerpsch, half op Borgerhoutsch grondgebied. In gevolge de twee verschillende wegenisreglementen en -diensten, hebben de twee delen een nogal verschillend uitzicht. 't Is hetgeen hare benaming doet uitkomen.

Lou

DIË WAPPIER

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

Augustus - September 2015

Verantwoordelijke uitgever en
afzender:

Jan VINGERHOETS
Planeetstraat 34 Bus 3
2500 Lier
Tel.: 03/4806101
E-mail:
jan.vingerhoets@gmail.com

Redactie:

Leo VRANCKX
Buizegemlei 66
2650 EDEGEM
Tel.: 03/4572446
E-mail: leo.vranckx@skynet.be